



Alle mensen zijn geschapen om een immer voortschrijdende beschaving uit te dragen. De Almachtige is Mijn getuige: zich te gedragen als de dieren in het veld is de mens onwaardig. De deugden die bij zijn waardigheid passen zijn: verdraagzaamheid, barmhartigheid, mededogen en naastenliefde jegens alle volkeren en geslachten der aarde.

*Bahá'u'lláh (Bahá'í-geloof)*



Wanneer een oorlogsgedachte opkomt, bestrijdt deze met een sterkere vredesgedachte. Een haatdragende gedachte moet worden vernietigd door een krachtiger gedachte van liefde.

*'Abdu'l-Bahá (Bahá'í-geloof)*



O ZOON VAN GEEST!

Mijn eerste raad is deze: bezit een rein, warm en stralend hart, dat een aloude, onvergankelijke en eeuwige heerschappij de uwe zij.

*Bahá'u'lláh (Bahá'í-geloof)*



Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat alle mensen ter wereld, tot welk ras of welke godsdienst zij ook behoren, hun bezieling putten uit één hemelse Bron en de onderdanen zijn van één God.

*Bahá'u'lláh (Bahá'í-geloof)*

De verbetering van de wereld kan worden verwezenlijkt door zuivere en voortreffelijke daden, door lofwaardig en betamelijk gedrag.

*Bahá'u'lláh (Bahá'í-geloof)*



O, mensen! Wij hebben jullie uit man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkander zouden kennen.

*De Koran 49:13*



Het licht van een goed karakter overtreft het licht van de zon en de straling ervan. Al wie dat bereikt wordt als een juweel onder de mensen beschouwd. De glorie en de verheffing van de wereld zijn daar volkomen van afhankelijk.

*Bahá'u'lláh (Bahá'í-geloof)*



Een prachtige bloem zonder geur is net zo vruchteloos als iemand die welbespraakt is maar zijn woorden niet in daden omzet.

*Dhammapada 51 (Hindoeïsme)*



De mens is de verheven Talisman. Gebrek aan een juiste opvoeding heeft hem evenwel ontnomen wat hij van nature bezit.(..) Het Opperwezen zegt: Beschouwt de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht doen komen en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.

*Bahá'u'lláh (Bahá'í-geloof)*



Oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee je de ander oordeelt, zul je ook zelf worden geoordeeld.

*Evangelie van Mattheüs 7:1*



In deze wereld is er niets dat zo zuivert als wijsheid. Wie volmaakt is in yoga vindt de wijsheid na verloop van tijd in zichzelf.

*Bhagavat Gita (Boeddhisme)*